

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία

Όπως κάθε συνομήλικός μου, στα είκοσί μου χρόνια, καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι έχω το μυαλό μου στις διακοπές. Συνήθως, ψάχνω για νέες εξορμήσεις, σε μικρά νησιά με καταγάλανα νερά, χαμηλό κόστος και όσο γίνεται λιγότερους τουρίστες.

Το περασμένο καλοκαίρι κάποιοι φίλοι μου πρότειναν να συνδυάσουμε τις διακοπές μας με προσφορά εθελοντικής εργασίας. Η ιδέα μου φάνηκε πολύ καλή και, καθώς όλη η παρέα ήταν φιλόζωη, εντοπίσαμε μια δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών σε ένα ορεινό καταφύγιο άγριων ζώων.

Πράγματι βρεθήκαμε εκεί, στα βουνά της Πίνδου, μέσα σε υπέροχα, πυκνά δάση, πλάι σε πεντακάθαρα, δροσερά ρυάκια και πανέμορφες μικρές λίμνες, και μείναμε σε καλοφτιαγμένες ξύλινες καλύβες όπου μαγειρεύαμε μόνοι μας το φαγητό μας!

Το προσωπικό στο καταφύγιο αποτελούνταν από εθελοντές, όπως κι εμείς, ανάμεσα στους οποίους υπήρχε ένας κτηνίατρος.

Τα καθήκοντά μας ήταν, αφενός, να παραλαμβάνουμε τραυματισμένα ή άρρωστα ζώα και πουλιά της περιοχής, μεταξύ των οποίων και κάποια που ανήκαν σε σπάνια προστατευόμενα είδη, στα οποία ο κτηνίατρος παρείχε ιατρική φροντίδα και, αφετέρου, η παρατήρηση ελεύθερων ζώων και πουλιών και η καταγραφή τους σε ειδικούς καταλόγους.

Αυτή η στενή επαφή με το παρθένο περιβάλλον και το ζωικό βασίλειο στο φυσικό του χώρο ήταν για την παρέα μας, που αποτελούνταν στο σύνολό της από παιδιά της πόλης, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και εξαιρετικά ευχάριστο.

Υπήρξαν και κάποια περιστατικά που θα μείνουν για καιρό χαραγμένα στη μνήμη μας, όπως το αρκουδάκι που βρήκαμε χαμένο στο δάσος και το στείλαμε στο ειδικό Κέντρο Προστασίας της Αρκούδας, ή ο τραυματισμένος από κυνηγετικά σκάγια αετός του οποίου τα τραύματα περιποιήθηκε ο κτηνίατρος και που τον κρατήσαμε κοντά μας μέχρι να αναρρώσει.

Οι μέρες μας κύλησαν χαρούμενα και διασκεδαστικά με «περιπολίες» στα δάση για τον εντοπισμό και την παρατήρηση ζώων και πουλιών αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής καθώς και σε μονάδες επεξεργασίας ξυλείας, ώστε να ενημερωθούμε για την οικολογική/φιλοπεριβαλλοντική υλοτομία και γενικότερα για την προστασία του δάσους.

Όταν ήρθε η στιγμή να επιστρέψουμε στην πόλη, νιώσαμε ότι από δω και πέρα κάτι θα έλειπε από την καθημερινότητά μας και υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας, με την πρώτη ευκαιρία, να συνδυάσουμε τις διακοπές μας με την εθελοντική προσφορά, είτε για το περιβάλλον είτε για κάποιον άλλο τομέα χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο.