



Tjuvgods - Vi vill betala tillbaka!

Föreningen Tjuvgods hela verksamhet bygger på idén att alla människor ska få en andra chans. Det är lätt att falla tillbaka in i en kriminell livsstil om det är det enda sättet att leva på som man känner till.

Ytterligare en av Tjuvgods grundpelare är att människor med egen erfarenhet av att leva ett liv som hemlös, kriminell och eller drogmissbrukare ska vara den som agerar lots in i samhällsmaskineriet efter en vistelse på anstalt.

Det är heller inga duvungar som driver verksamheten i lokalerna på Norrbackagatan i Stockholm där även Föreningen Stockholms Hemlösa huserar. Alla har långa fängelsevistelser eller ett liv där de åkt in och ut på kåken bakom sig. När de beskriver varandra är det i termer som före detta torped, knarklangare, gammal pundare eller "precis innan jag la av jag gjorde jag århundradets inbrott och kom över föremål värt 22 millar".

Men vem vill anställa en person vars karriär består av en lång radda tunga brott? Vem kan dra nytta av den erfarenhet som en kånkfarare och yrkeskriminell skaffat ibland under en hel livstid?



Jo, menar de på Tjuvgods vår bakgrund ger legitimitet just bland de människor som avslutat ett straff och vill starta ett liv bortom droger och kriminalitet. När ångesten skriker i kroppen och man inte har tak över huvudet då är det lätt att åka direkt tillbaka till den gamla gemenskapen. Det innebär oftast att de bankar i sig droger och så är följetongen med brott och missbruk snart igång. Det är då, vid frigivningen, de står där och väntar utanför fängelseportarna männen från Tjuvgods.

Det finns en stor misstro bland många kriminella och hemlösa gentemot myndigheter. Det handlar om maktförhållanden. En person från socialen har aldrig suttit inne eller levt ett liv på gatan hur ska dom kunna förstå den rädsla och det utanförskap man faktiskt känner som precis frigiven?

- Vi vill få människor som sitter på kåken och veta att de är lika mycket värda som alla andra. Vi vill hjälpa dem att få självkänslan tillbaka säger Curre Cederström ordförande i föreningen Tjuvgods. Det är Curre som besöker anstalterna och pratar med internerna. Han berättar om Tjuvgods verksamhet och att de är välkomna dit så fort de avtjänat sitt straff. Eller att de kan få någon som möter dem vid frigivningen och att de kan få hjälp med att ordna ett tillfälligt boende.



Många av de organisationer som finns för före detta kriminella har nolltolerans vad gäller droger, alkohol och tabletter. Något som Tjuvgods menar gör att en stor



grupp av de som verkligen behöver stöd faller bort direkt. Det är vanligt att före detta missbrukare och kriminella har sömnsvårigheter, ADHD, depressioner eller andra psykiska problem och därmed har medicinering för sina sjukdomar. Alla dessa utesluts direkt från flertalet av alla brukarorganisationer just på grund av sin medicinering. Men till Tjuvgods är alla välkomna. Det är självklart inte acceptabelt att komma påtänd eller full till Norrbackagatan men ingen ska heller stängas ute för ett återfall. Tvärt om det är då man behöver extra stöd och hjälp.

– Många som kommer hit har knarkat bort både hem och familj och var ska de då vända sig. Har du haft ett liv kantat med fel val, ja då måste du få träna dig på att göra rätt val i livet, menar Curre Cederström.

Förutom försöksboenden och anstaltsbesök finns också föreningens lokal dit alla är välkomna för att bara prata, spela kort, använda datorer, göra silversmide eller äta lunch. Här ska alla kunna få den dagliga sociala kontakten som är så viktig för människor att få.

– Här är vi helt rätt blandning av människor som jobbar. Vi har all den erfarenhet som krävs för att kunna hjälpa och stötta människor som har hamnat i utanförskap. Vi har provat på allt, tagit alla droger och kommit på att det inte fungerar, säger Curre Cederström.

Tjuvgods har många planer för framtiden, de vill bli anordna kurser i hur man handlar billig och bra och hur man lagar nyttig mat. Via ett samarbete med Stockholmshem hoppas de på att få en butikslokal där de kan sälja secondhandkläder. Målet är att bli självförsörjande och att så småningom ta betalt för sina tjänster precis så som det fungerar i samhället i övrigt.